

BRSJS.nl

Met nieuws uit BRESJES

Jaargang 4
nr. 9 | volgnr. 9

**September
2020**

Foto gemaakt door Gudrun Gunter



Inhoud

Nieuws van de Zeemeeuw - 3

Visserijfeesten - 5

Wie herinnert zich deze nog? 6

Uit de oude doos 'Little shoeshop' van Wijck

Sportief nieuws 8

Prikbord - 10

Nieuw in BRSJS - 12

Koken met Ko - 14

Column Geert - 15

Krabbelingen - 16

Taalrubriek - 17

Gezien in BRSJS - 18

Bedrijventerrein Delta - 20

Familieberichten - 22

Evenementen - 23

Hoe is het nu met - 24



Nieuws van de Zeemeeuw

Een mooi begin van het nieuwe schooljaar

Vanuit de stichting Escalda scholen hebben de kinderen een stoere rugtas gekregen, de ouders een fles Appelaere. Een mooi begin van het nieuwe schooljaar!

Juf Els de Meester met pensioen

Na een lange onderwijs carrière van 45 jaar, waarvan 8 jaar in Breskens, ging vrijdag 13 juli onze directrice met pensioen. Nadat ze haar collega's al een aantal keren had verteld niet achter de geraniums te gaan zitten, bedachten we een mooi cadeau voor haar.

's Morgens kreeg ze een mooie kast, versierd met handjes van de kinderen en in de loop van de morgen kwam iedere klas even persoonlijk afscheid nemen en... bracht een geranium mee! Daarnaast had ieder kind nog een mooie tekening voor haar gemaakt.

Aan het eind van de morgen trakteerde Els alle kinderen op friet en toen kon de zomervakantie beginnen!



Colofon

De volgende editie verschijnt in het weekend van 13 November.
Aanleveren kopij voor 26 Oktober via email redactie. Foto's en afbeeldingen niet in documenten verwerken, maar liefs in origineel formaat aanleveren

Redactie:

Suzan Boersma, Jules van Lierde en Sylvia Albregtse - van Dorsselaer

Verslaggevers:

Thirza Klaver, Leanne Blaakman en Inwoners van Bresjes.

Vormgeving:

Angela Klessens - Studio Klessebes en Sylvia Albregtse - van Dorsselaer

Tekstcorrectie:

Ceyenne

Facebook en Instagram:

Monique de Jonge

De redactie is niet aansprakelijk voor type en/of zetfouten. We hebben getracht contact op te nemen met iedereen die wordt getoond op de foto's in deze editie. Niets uit deze BRSJS.nl mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen, gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt.



Visserijfeesten 2020

Herinneringen visserijfeesten @ the Bounty

Breskens winkelhart 7 op 7 open! Voor al uw dagelijkse boodschappen



De leukste, gezelligste, terrasjes, restaurants en winkeltjes vindt U hier!

Spuiplein 47-57 Breskens
www.breskenswinkelhart.nl

'Wie herinnert zich deze nog?'

Uit de oude doos 'Little shoeshop' van Wijck



David van Wijck was de eigenaar en Boudewijn Impens de verkoper. Een oud dorpsgenoot van mij. Als ik er dan ook kwam, wisselden we dikwijls dorpsnieuwtjes met elkaar uit.

Op een prachtige zaterdag morgen door de polder op de fiets naar Ijzendinge om Boudewijn zijn verhalen eens aan te horen. Zo fietste Boudewijn 47 jaar dagelijks naar zijn werk. Als je al die km's in al die jaren bij elkaar optelt, moet hij heel de wereld al diverse keren gezien hebben!

'Davids vader Jacob is begonnen in de 1e Zandstraat om via de Grote Kade na de oorlog op het Spuiplein te recht te komen. In 1953 nam David de winkel over. In Amersfoort heb ik mijn opleiding gedaan als schoenmaker. Mijn vader Charles Impens was dat ook in Ijzendinge en zo was het vanzelfsprekend dat ik dat ook zou worden. Op 15 juli 1964 is mijn carrière begonnen bij David. Een dag later werd ik 20 jaar. Jacob was een uitstekende schoenmaker, maar van een andere generatie.

De schoenenwinkel van Wijck op het Spuiplein was zo'n winkel waar ik graag kwam. Een echte volkswinkel waar de tijd stil was blijven stil staan. Geen pinautomaat, geen luxe kassa, geen camera's, geen detectiepoortjes. Twee aparte gedateerde kamertjes vol met schoendozen, vergeelde krantenknipsels, foto's aan de wand van lang vervlogen helden zoals Elvis Presley en Eddy Merckx. Hier was het motto 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'.

Na de dood van Jacob repareerden David en ik nog een tijd beiden in de werkplaats. Het werd steeds drukker in de winkel en elke keer als de bel ging, werd ik weer van mijn werk afgehaald. Dat werkte dus niet en zo ben ik definitief als verkoper gaan werken in de winkel. De taken waren zo prima verdeeld. Ik ging graag met mensen om en David was graag in de werkplaats bezig. Ieder zijn domein".

"Nee, de boel gaan verbouwen wilde David niet. Het pand bestond uit allemaal kleine kamertjes en elke ruimte werd optimaal benut. Zo kon het gebeuren dat in het kleine keukentje we met twee vertegenwoordigers tegelijk bezig waren. "Vrouwelijk schoon was niet aan David besteed. Geen behoefte aan. Gebeurde wel eens dat ik hem liet komen omdat er een mooie meid in de winkel stond. Dan keek hij eens en liep weer op z'n gemakje gelijk terug".

"Natuurlijk moest ik in het begin wennen aan de Bressiaanders. Vooral aan dat directe. 'Dat zijn waardeloze schoenen, daar kan ik niks mee' kreeg ik soms te horen. Dat went wel hoor. Soms gooiden kwajongens de deur open en riepen ze 'floep, floep, floep'. Dat was inderdaad de bijnaam van David. Sommigen zeiden dat ook tegen mij. Nee, ik heb nooit geweten waar die naam vandaan kwam, maar weet wel dat elke Bressiaander naar Floep



ging en en niet naar van Wijck. Overigens wist ik van elke klant de schoenmaat. Dat is een beroepstick en moet zeggen dat ik dat van sommige nog steeds weet....'.

'In 2011 zijn we gestopt met de winkel. Ik was toen al 67 jaar en David was toen helaas al twee jaar ziek en werkte niet meer in de zaak. De laatste weken ging zelfs de kassa nog kapot. Natuurlijk hebben we die niet meer vervangen. Dan alles maar met de hand registeren'.

Waar ooit mensen straalden van geluk door passend schoeisel, worden de gelukspapillen nu gekieteld door de Italiaanse keuken. In beide gevallen 'vakmanschap is meesterschap'.

In een ver verleden kwam ooit een Amerikaan om schoenen. Hij was op zoek naar de 'little shoeshop'. Later schreef Elvis zijn nummer Blue Suede shoes. Toeval of niet, maar het zou zomaar kunnen....

Jules van Lierde



Hoveniers- en Cleaningbedrijf

- TUINAANLEG, RENOVATIE EN ONDERHOUD
- BESTRATING
- CLEANING VAN ZONNEPANELEN, ROLLUIKEN, DAKKAPPELEN EN OVERSTEEKEN

Van Acker
Plakkebord 3
4508 PK
Waterlandkerkje

06 255 244 20 (NL) 00 316 255 244 20 (BE)
j_acker@hotmail.com
www.hoveniersbedrijfvanacker.nl

Professioneel gereedschap- en machineverhuur
Geen gesleur! GC Verhuur levert GRATIS* in West-ZVL tot aan de deur!

Tuinfrees Bouwdroger Hoogwerker Trilplaat Sloophamer

Tevens keurmeester van Elektrische arbeidsmiddelen
Trappen, ladders en rolsteigers

GC Verhuur & Betonboring
Zaag- en Freestechnieken

Wulpenlaan 24 4511 XB Breda
Tel. 0117-852013 | Mobiel: 06-23850527
www.gouverneurbetonboring.nl

We vervangen je scherm met originele onderdelen. Wel zo makkelijk.

Mercuriusstraat 5, 4511CN Breda
Tel.: 0655 793 798

zeeland multimedia service
We make things. Easy.



Programma Breskens 1

30-aug	Hoeven	Breskens	14.30*
10-sep	Breskens	Vivoo	19.30*
13-sep	Breskens	Groede	14.30*
20-sep	Breskens	Hulsterloo	14.30
27-sep	Groede	Breskens	14.30
04-okt	Breskens	RIA W	14.30
11-okt	Koewacht	Breskens	14.30
18-okt	Aardenburg	Breskens	14.30
25-okt	Breskens	Sluis	14.30
01-nov	Graauw	Breskens	14.30
08-nov	Breskens	Hontenisse	14.30
22-nov	Hoofdplaat	Breskens	14.30
29-nov	Breskens	Biervliet	14.30
06-dec	Vogelwaarde	Breskens	14.00
13-dec	Breskens	IJzendijke	14.00
17-jan	SDO'63	Breskens	14.30
24-jan	Breskens	Oostburg	14.30
31-jan	Corn Boys	Breskens	14.30

*Bekerwedstrijden



Korfbalvereniging BKC is een vereniging voor jong en oud. Dit jaar bestaat de vereniging 90 jaar, maar helaas konden we dit jubileum vanwege alle maatregelen rondom Corona niet vieren. Maar dit gaan we volgend jaar (wanneer het mogelijk is) zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bij BKC hebben we teams in verschillende leeftijdsklassen, van 5 jaar tot 55 jaar, dus korfbal is voor iedereen!

Door de week wordt er getraind op sportpark Baersande, sinds vorig jaar september op ons nieuwe kunstgrasveld. In de wintermaanden trainen we in de sporthal Scheldeveste. Wedstrijden worden op de zaterdag gespeeld. In Zeeuws-Vlaanderen zijn echter naast BKC in Breskens alleen nog korfbalverenigingen in Terneuzen en Zaamslag, dus voor de wedstrijden moeten we ook regelmatig naar de overkant. BKC is een vereniging met veel jeugdleden en we proberen voor de jeugd ook allerlei leuk activiteiten te organiseren zoals knutselen, zwemmen of bowlen, gezellig samen gourmetten in de kantine, een bonte avond en om de 2 jaar een korfbalkamp!

Wil je eens kennismaken met de korfbal, dit kan altijd! Je mag altijd 4x meetrainen voordat je echt lid wordt, om te kijken of je het leuk vindt. Misschien ken je al iemand die op de korfbal zit, dan kom je een keer gezellig mee. Of anders mag je altijd contact opnemen met iemand van BKC. Ook kun je een mail sturen naar edebaare@zeelandnet.nl voor meer informatie.

Wie weet tot binnenkort!



Flinke groei bij HSV ons genoeg en uit Breskens

Korte tijd gelegen mocht HSV ons genoeg zijn 200ste lid, Peter Vermeulen, verwelkomen, de visclub heeft Peter voor 2020 een gratis lidmaatschap aangeboden. Actueel zijn wij bij 220 actieve leden. Als wij terugdenken hadden wij in januari 2018 nog rond de 30 leden, een enorme toename. Dit jaar is voor onze vereniging een top jaar, meer leden door het mooie weer, meer viswater en corona.

Korte tijd gelegen mocht HSV ons genoeg zijn 200ste lid, Peter Vermeulen, verwelkomen, de visclub heeft Peter voor 2020 een gratis lidmaatschap aangeboden. Actueel zijn wij bij 220 actieve leden. Als wij terugdenken hadden wij in januari 2018 nog rond de 30 leden, een enorme toename. Dit jaar is voor onze vereniging een top jaar, meer leden door het mooie weer, meer viswater en corona. Veel mensen zaten thuis vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, veel activiteiten mochten niet meer uitgeoefend worden en vissen wordt dan maar een populaire hobby. Een sport waar de 1,50 m afstand geen thema is het is zelfs zo dat geen enkele visser het leuk vindt als binnen anderhalve meter gaat vissen. Ook worden steeds meer ouders met hun kinderen lid om samen langs de waterkant te zitten.

De toename aan leden komt ook door de enorme uitbreiding aan viswater, van 24 ha naar nu 90 ha. Dit hebben wij te danken aan sportvisserij zuidwest Nederland en waterschap scheldstroom. Viswater tussen Nieuwvliet, Oostburg en Biervliet heeft de Visclub kunnen pachten door de ondersteuning van water-

schap scheldstroom. En wij worden nog groter, vrije wateren in de regio worden ons aangeboden om te pachten, zo wordt de samenwerking tussen beide partijen nog verdiept. Samen met de leden beginnen wij de viswateren bevisbaarder te maken. Op moeilijke visplaatsen worden steigers geplaatst, zo zijn in begin van 2020 al 11 steigers op de Nieuwkerksekkreek en 4 steigers op de boskreek bij gekomen. Leden maaien regelmatig en onderhouden paden, etc. Hier komen ongetwijfeld nog heel wat steigers bij, alles om onze hobby nog mooier te maken. Ondanks deze moeilijke tijden hebben wij ook nog 3 sponsors kunnen vinden die ons financieel steunen. Dit zijn hengelsport Hammelink uit Biervliet, dierenwinkel Breskens en Pizzeria LaCasa uit Breskens. Helaas moesten ook wij activiteiten laten uitvallen, zo konden tot nu geen wedstrijden plaatsvinden, een dagje clubforel bij henrickushoeve is uitgesteld, een bezoek aan de kaasboederij het vosje staat nog uit net zo een dag op zee met onze laatste viskotter de BR 29. Gaat alles goed zullen vanaf september toch nog verschillende wedstrijden op zee en op de witvis organiseert worden. Wij zijn heel blij met onze hobby.

Prikbord

Oproep!

Bij deze kan iemand mij helpen onkruid uit mijn voor en achtertuin te verwijderen?

Luciën Buijs.

Door een storing heb ik momenteel geen telefoon. imailene2@zeelandnet.nl

Heeft u leuke weetjes, bent u op zoek naar enz.. laat het ons de weten via redactie@brsjs.nl

Let op: Geen advertenties!!

Beste Bressiaanders,
Mijn naam is Ronald Ribbe, ik fotografeer en verzamel al 25 jaar, nationaal en internationaal, vissersvaartuigen en alles wat met de Bressiaanse visserij te maken heeft.

Heeft u, of hebben uw ouders of grootouders nog die fotoalbums in de kast of op zolder liggen?

Ik ben voor mijn verzameling van vissersvaartuigen op zoek naar oudere foto's van de Bressiaanse vissersvloot, de vissershaven van Breskens en van de scheepswerf van de Sande/BSM. Heeft u grote, kleine, recente of heel oude foto's? Alles is welkom!

Als ik uw foto's mag lenen, worden ze gedigitaliseerd en u krijgt uw foto's zo spoedig mogelijk, ongeschonden, retour!!

Kunt u en wilt u mij verder helpen?
Neem dan a.u.b. contact op met mij via:
tel. 06 22 55 67 50
Of E- mail: rorifocus@zeelandnet.nl

Oproep
herdenking van het Vissermonument.
We zijn op zoek naar namen en adressen van de nabestaanden van de omgekomen vissers.

In het verleden heeft er 2x een herdenking plaatsgevonden maar alle info mbt genodigden is zoekgeraakt helaas.

UIT DE OUDE DOOS
Ik interview al een tijdje inwoners van Breskens onder de noemer 'Wie herinnert er zich deze nog...?'

Heeft u een mooie of bijzondere herinnering aan een gebeurtenis, een winkel, een straat, een markant persoon, of wat dan ook met betrekking tot Breskens en zou u dat willen delen met de Dorpsbladlezers, dan hoor ik dit graag van u. U kunt mij mailen (j.vanlierde@zeelandnet.nl) of een chat bericht!

Groeten, Jules van Lierde



CHECK ONZE BIJZONDERE ACTIVITEITEN OP
WWW.QI-BRESKENS.COM
VEERHAVEN 3 (PSD TERMINAL)



Elje Fiederelsje Pannenkoekenhuis

BIJ ONS WORDT ALLES ZELF,
IN EIGEN KEUKEN, GEMAAKT:

PANNENKOEKEN
POFFERTJES
WAFELS
APPELTAART MET AMANDELSPIJS
CHOCOLADETRUFFELS
MOSTERDSOEP
TOMATENSOEP
EN NIET TE VERGETEN
ONZE VERSGEBAKKEN
KOEKJES IN HET WEEKEND!



Voel je welkom, kom proeven.

SPIUPLAAN 3 IN BRESKENS, 0117-308916
WWW.ELSJEFIEDERELSJE-BRESKENS.NL

Vincent Corijn start De Multi Media Dokter

Wat ons via sociale media opviel is dat Breskens een onderneming rijker is, namelijk de multi media dokter. Wij werden nieuwsgierig en hebben Vincent gevraagd wat dat precies inhoud.



Op basis van service aan huis komt Vincent voor wat voor probleem dan ook met uw media. Bijvoorbeeld voor het verbeteren van uw wifi, installeren en uitleggen smart tv, internetaudio, beter geluid, oude video banden digitaal maken, minder afstandsbedieningen, minder kabels, enz.

Ook voor nieuwe apparatuur helpt Vincent je graag op weg. Meer weten, kijk dan op www.demultimediadokter.nl of bel 0642375924.



Dex Bron

Geboren op 4 augustus 2020.
Zoon van Mark Bron en Kim Flikweert

Geboren **Jesse Bar** 13-06-2020 zoon van Anouk Bar-Verherbrugge en Remco Bar

By Christa

Hoi! Mijn naam is Christa de Nooijer (20) en ik heb op 22 augustus mijn eigen winkeltje 'By Christa' in Breskens geopend. Je kunt er terecht voor kralen, bedels en onderdelen om zelf sieraden te maken, maar ook voor leuke modeaccessoires en een klein assortiment dameskleding.

Een eigen winkeltje was altijd al mijn droom. Na de middelbare school heb ik de opleiding Mediavormgever gevolgd met een specialisatie in Grafische vormgeving.

Ik vind het dus heel leuk om creatief bezig te zijn! Vorig jaar ben ik begonnen met een Instagram account waar ik mijn creaties op deelde. Ook stond ik zo nu en dan op een markt met een kraampje vol spulletjes die ik zelf gemaakt had. In maart 2020 begon ik met het maken van sieraden die ik vervolgens verkocht via Instagram. Dit liep verrassend goed! Hier had ik ook zo veel plezier in dat ik geen moment heb getwijfeld toen ik de kans kreeg om een eigen winkeltje te openen!

Mijn winkel is nu twee dagen in de week geopend: op woensdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur! Kom je een keer langs in de Dorpsstraat op nummer 7?

Ik wil laten weten dat mijn dochter Marcelle Fierinck en haar vriend Bjorn van Bladel, nu wonende in Waalwijk, op 27 juli 2020 ouders geworden zijn van dochter **Vera**. Irene Fierinck-Tenbroek



Mijn vakantie in Zeeland!

Verhuurcentrum Breskens

Voor meer informatie en reserveringen bel 0117 382640 of kijk op www.breskens.nl



sinds 2014



Kleur je dromen

Binnen- en buitenschilderwerkzaamheden
Stukadoorswerkzaamheden
Alle bouwwerkzaamheden

(+31) 06 85007119

info@vgschildersbedrijf.nl | www.vgschildersbedrijf.nl

volg ons op



Een bijzonder afscheid is...

... van onschatbare waarde.

Voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent.

M 06 - 53 81 14 46
E ibraem@monuta.nl



Monuta
Isabelle Braem

0117 - 452 309
Dag en nacht bereikbaar



Wij staan u bij in de moeilijke dagen voor, tijdens en na de uitvaart. Met respect en aandacht voor uw persoonlijke wensen.

Dag en nacht voor u beschikbaar
Tel. (0117) 461918
M. 06 22748133
info@quataert.nl
www.quataert.nl

Uitvaartverzorging
Quataert



Kip in zoetzure saus met ananas voor 4 a 5 personen



Koken met KO



Ingrediënten

1 kilo kipfilets
120 milliliter ciderazijn
50 gram bruine suiker
60 milliliter honing
250 milliliter sinaasappelsap
of het sap van het blik ananas
Snufje cayennepeper
Allesbinder
Theelepels komijn gemalen
Ui, knoflook en paprika
Blik ananas partjes
Zout naar smaak
150 milliliter water

Bereidingswijze:

Kipfilets met zout en peper bestrooien en mooi bruin bakken. Daarna afblussen met water en gaar laten worden.

Voor de saus

Doe alle ingrediënten in een pan en breng langzaam aan de kook en gaar laten worden.

Indikken met allesbinder. voeg daarna de stukjes ananas toe.

Stukjes kip in een koekepan doen en overgieten met de saus

Heerlijk met gebakken rijst

Eet smakelijk!



Een kameleon verkleurt zeker trager ...

Ik ben juist bezig een ernstig ziek konijntje te laten inslapen als ik door het spreekkamerraam van het 'Dierenartsencentrum West' in Breskens een witte Audi met Duits kenteken de parking op zie komen rijden. Mevrouw installeert zich vervolgens in de wachtkamer ...

Nadat ik, hopelijk enigzins troostbiedend, de eigenaresse van het konijntje naar buiten heb gelaten, wend ik me tot de wachtende dame: "Kan ik u helpen?", waarop zij antwoordt "Ein Termin um Viertel vor Drei" (een afspraak om kwart voor drie) te hebben. Ik laat haar de spreekkamer binnen, terwijl zij zich ongemakkelijk begint te voelen als ze ziet hoe ik haar van top tot teen bekijk, op zoek naar haar huisdier ... ze mocht er inderdaad zijn!

"Sind Sie der Arzt?"

"Stimmt, Ich bin der Tierarzt"

Een kameleon verandert zeker langzamer van kleur dan zij. Ze hadden haar immers gezegd dat de huisarts in de Dorpsstraat woonde, [en dat was in de jaren negentig ook zo!], maar wist zij veel dat het groene aesculaap vooraan de parking meer met dieren dan met mensen van doen had ... Met enige schaamte, maar anderzijds ook de humor van dit voorval inziend vertrekt ze met haar rood verkleurde, toch



vriendelijk lachend gezicht en haar witte Audi richting huisarts verderop in onze Dorpsstraat, mij achterlatend met de vraag waarvoor ze daar moest zijn ... Mevrouw mankeerde, zoals ik haar zag, waarschijnlijk niets: maar ook dat kan even duren voor het over gaat ...!

Misschien had ik haar ook wel kunnen helpen ...?; soms is science fiction! Immers, ons vakgebied bestrijkt meerdere diersoorten, waar de huisarts zich slechts bezighoudt met één (zoog)dier, de mens. Bovendien de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat meerdere mensen ons dierenartsen wel vaker veel vertrouwen schenken, getuige: "Wilt u even naar m'n poesje kijken dokter, ze heeft zoveel last van haaruitval?"

Geert de Bruijckere



Spuiplein 17a | 4511 AN Breskens | Nederland
0117-381395 | www.dcdredging.nl



Afstand houden (haiku)

Zoveel nabijheid

die ik niet meer kan aanzien

Help, wat doet mijn brein?

Schiet ik dit plaatje

denk ik meteen, heel spontaan

'Niet te dicht jongens'

B.R.



Rectificatie

In het juli nummer stond in het artikel Matty Christiaansen krijgt Koninklijke onderscheiding per ongeluk een aantal fouten. Bij deze de juiste versie van het artikel.

Matty Christiaansen krijgt Koninklijke onderscheiding

In het clubgebouw van de reddingsbrigade West Zeeuws – Vlaanderen kreeg Matty Christiaanse op 20 juni haar Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Marga Vermue. Matty is al sinds 1974 lid van de reddingsbrigade en vanaf 1981 is ze instructeur en examiner in het zwembad van Oostburg, waar de reddingsbrigade lesgeeft in het redden van de verdrinkingsdood. Ook organiseert ze ook EHBO-cursussen..



Taalrubriek 14 (september 2020)

Straat- en jeugdtaal

Op straat en bij de jeugd (op straat) hoor je vaak woorden die je helemaal niet kent. De Dikke Van Dale (DVD) noemt jongerentaal jeugdtaal, maar heeft met dat label verder geen treffers. Anders is het met straattaal. Met dat label vond ik in de DVD – online natuurlijk; een abonnement daarop kost flink wat tientjes per jaar, maar dan heb je ook wat – 66 hits (treffers). Overigens heb ik een gratis abonnement, omdat ik VD jaarlijks met honderden correcties van fouten en voorstellen tot verbetering bestook. Mijn naam staat ook in het colofon van de papieren VD en de online-VD: met dank aan o.a. Rein Leentfaar uit Breskens (elke 10 jaar wordt de papieren versie vernieuwd, laatste keer 2015 ...).

Ik selecteer een aantal voorbeelden: 1) bakra (Suriname: blanke; Nederlander), 2) banga (= slet, ook: kech), 3) barki (= bankbiljet van 100 euro), 4) brada (= broeder), 5) chicka, chimeid (= mooi, aantrekkelijk meisje), 6) coño (= schoft), 7) doekoe (= geld, ook: floes), 8) doni (tien(tje) euro), 9) dude (= kerel, uitspraak: doet, lange oe), 10) dushi (= schatje, uitspraak met oe, ook: habibi), 11) ewa (= begroeting: hoe is het, wat is er?), 12) fatoe (= grapje), 13) fawaka (= hoe gaat het?), 14) fissa (= feestje), 15) fittie (= ruzie), 16) alles flex? (= alles kits?), 17) loesoe (= weg, kwijt), 18) mattie (= goede vriend), 19) nigga (= zwarte), 20) osso (= huis), 21) planga (= (zonne)bril), 22) props (= respect), 23) skeer (= blut, eigenaardig), 24) toerkoe (= informeel: Turk), 25) wajo (= uitroep van verbazing, verrassing), 26) woela (ook: wollah = ik zweer het) en 27 zemmel (= sukkel).

Zomaar: heeft zij de ware jakob (jozef, adam) al gevonden? En hij de ware eva? Namen voor een politieagent: adje, bromsnor, diender, flik, glimmend gassie, granderik, klabak, koddebeier, stille, smous, sjouter, veldwachter en wout.

Taalvraag: leentfaar@zeelandnet.nl – uw naam komt niet in de krant, het antwoord wel!

RL

BRSJS.nl

Café "de Platte Knoop"



Maandag, Dinsdag, Donderdag,
Vrijdag en Zaterdag
geopend vanaf 14.00 uur

Zondag vanaf 10.00 uur
Woensdag sluitingsdag

Cafe de Platte Knoop | Boulevard 38,
4511 AC Breskens | 0117 382 088

KASSA: JUMBO OPNIEUW DE GOEDKOOPSTE



JUMBO

DAT IS HET VOORDEEL VAN
JUMBO

Jumbo Pascal & Carola Ingels, Breskens, Burg. van Zuyenstraat 79
Jumbo Ingels, Aardenburg, Peussensstraat 21

Gezien in BRSJS

Heeft u ook iets leuks, grappigs of gekks gezien in BRSJS?
Maak er een foto van en stuur deze op naar redactie@brsjs.nl



Gezien in Nummer Een! Hij rijdt ook in Breskens en Slijkplaat: een nieuw vervoersmiddel voor de postbode, milieuvriendelijk! Vroeger hoorde je hem aankomen op zijn brommer, maar nu is dat niet meer. Dat is misschien voor sommige mensen een nadeel. De postbode is heel trots op zijn nieuwe, milieuvriendelijke vervoersmiddel! Wie heeft hem al gespot in BRSJS? Groeten, Marianne en Kees van de Velde



Het grootste werkschip ter wereld. De Pioneering Spirit gespot vanaf het 1e strange.



Deze wegwijzer is gemaakt door Zeeuwsvlaamsverleden. Breskens --> Londen 255.44 km in vogelvlucht.



16 augustus was er een grote bui met wateroverlast tot gevolg. Foto gemaakt in Ghistelkerke

Zonsondergang in BRSJS. Op 25 augustus stonden deze pinguïns er alweer 10 jaar. Foto van Annemarie Bucker (Manhave)



Kermis in BRSJS. Het laatste weekend van de zomervakantie konden de kinderen van BRSJS toch nog genieten van de kermis.



Even terug in de tijd in deze auto

Brsjs wordt gelezen door alle leeftijden



Laatste geziene Butskop in Breskens was op 10 sept 1984.



Bedrijventerrein Delta - RMW Baets

Het bedrijventerrein Deltahoek is de laatste jaren nogal uitgebreid. In mijn maandelijks verslag zal ik u meenemen naar verschillende bedrijven kriskras op het terrein en probeer ik een kijkje te nemen in de keuken van het desbetreffende bedrijf, zodat u en ik op de hoogte blijven van de werkzaamheden die in dat bedrijf worden uitgevoerd.

Deze ochtend heb ik een afspraak met een fanatieke sportvisser, genaamd Niels Janse. Hij heeft hier op de Deltahoek een bedrijf dat 'RMW Baets' heet.

In 2008 werd Niels Nederlands kampioen zeehengelvissen, een topprestatie! Hierdoor mocht hij Nederland vertegenwoordigen in Italië, Engeland en in Egypte. Een leuke tijd! Maar hij kon het niet laten om zich te richten op het zoetwatervissen.

Niels werkt als technische dienst in het strandhotel te Cadzand. Naast zijn werkzaamheden in Cadzand heeft hij zijn uit de hand gelopen hobby en zijn passie voor het maken van Boilie's (visvoer). Dit is een deegballetje dat voorzien is van flavour (smaakje), voornamelijk voor karpers. Een korstje witbrood, een regenworm en een half gekookte aardappel is verleden tijd volgens Niels. Dat doe je niet meer aan je haakje.

"Hoe ben je op het idee gekomen van je bedrijf?"

Niels: "Het vissen zit me in het bloed. Ik wilde samen met een

collega/vriend van mij uitzoeken hoe ik de vissen kan verleiden met het eten van de boilie en ze daardoor te vangen. Ik ben samen met hem en meerdere enthousiaste collega's aan de slag gegaan met het uitproberen van verschillende recepten om de vis (karper) te lokken en aan de haak te slaan. Thuis onder de overkapping gingen we experimenteren met koken, stomen, geur en kleur om onze boilie zo goed mogelijk te maken."

"Wat is nou een perfecte boilie?"

"Kijk maar even rond hier in mijn zaak dan zal ik het je uitleggen." Dat doe ik dan ook. Ik zie wat bakkerij kneedmachines, een convectie steamer, heel veel meel en specerijen, zoals Spaanse peper en knoflook. Wat doet hij hier mee? Een vis die peper of knoflook eet? "Jawel", antwoordt Niels. "Voornamelijk de karper! Die 'triggeren' we door het maken van aminozuren. Deze detacheren ze door middel van hun voelsprietten onder de neus, ze nemen dus geen geur waar. Dat is iets anders dan zeevissen! Die komen dus wel op geuren af,

zoals dode vis of vissenbloed, is mijn ervaring bij 'big game fishing' in the Caribbean. Met een aantal collega-hengelaars en experimentele collega's kunnen we nu achterhalen waar de karper zijn voorkeur aan geeft qua voedsel."

"Ik zie dat je hier een transportband hebt die de boilie's maken" (zie foto)

"Klopt", antwoordt Niels. "Als de kneedmachines de ingrediënten tot een homogene massa heeft gemaakt, gaat deze in een trechter. De trechter sorteert het en draait vervolgens de boilie. Als we gas geven, kan hij er wel 500 kg per uur doorheen jassen, maar dan hebben we ook geen tijd voor koffie hoor!"

"Waar gaan de boilie's uiteindelijk naartoe?"

Niels: "Door heel de Benelux, maar vooral Duitsland, omdat ze daar heel veel op karpers vissen. Herreboot en DHL zorgen voor het verzenden van de pakketten en ik ben daar zeer tevreden over. Alle boilie's gaan netjes verpakt met label, de threat subilley, t.h.t., enz. naar de consument. Dit kan een groothandel zijn, maar ook particulieren die bij mij kunnen bestellen via mijn webshop. Overigens moet je wel een zo goed mogelijk product leveren dat je tegen een concurrerende prijs moet aanbieden, want ook hier geldt het recht van de sterkste!"

Niels is inmiddels verhuisd van de Deltahoek naar de voormalige Koelhuizen Oosterbaan (de Rijksweg). De reden hiervoor was dat hij groter wilde en zijn voormalige zaak een 'face lift' kon gebruiken. Hiernaast heeft het ook te maken met het HACCP certificaat.

Niels, lekker je vaste inkomen bij het Strandhotel in Cadzand, daarnaast ook nog de energie hebben om met je hobby nog een extraatje bij te verdienen, top hoor! Succes ermee!!

Dus mijn dobbertje, korstje brood en regenwormen zoeken bij de avondval met een zaklamp? Ja, dat is 40 jaar geleden. Straks met de iPhone vis vangen? De techniek staat zeker niet stil, ook al bestaan boilie's al langer.

Leuk je gesproken te hebben.

J.W



Boulevard 11
4511 AA Breda
0117-386633
www.xerxes.nu

LEVRO PARKET

www.levroparket.nl



Familieberichten

Overleden:

Adriana (Sjaan) Broeckaert - van Kaam
† 21 juni 2020

Roger Aldophe Faes
Geboren 19 september 1931 - † 20 juli 2020

Suzanna Maria Verduijn - Robijn (Suus)
geboren 11 maart 1926 - † 26 juli 2020

Willy Faes
geboren 18 maart 1946 - † 30 juli 2020

Bram Karels
geboren 28 augustus 1931 - † 3 augustus 2020

Willem Woittiez
geboren 7 mei 1927 - † 13 augustus 2020

Jaap provoost
geboren 22 mei 1935 - † 15 augustus 2020

Connie van Pamelan - van Langeraad
geboren 26 mei 1958 - † 19 augustus 2020

Pieter Adrie Morel
geboren 3 augustus 1945 - † 23 augustus 2020

Wie zijn dit?

50 jaar getrouwd
op 4 september.



Tournois
MAKELAARDIJ

Oranjeplein 2 - 4511 CL Breskens
+31 11 738 5080- b.g.g. 06-54497485
info@tournoismakelaardij.nl

Uw NVM-makelijk voor West-Zeeuws-Vlaanderen
en omgeving. Bezoek ons kantoor of kijk op
www.tournoismakelaardij.nl



CHRISFIT GYM BRESKENS

Wij bieden u:

- FITNESS
- REVALIDATIE
- AFVALLEN
- GROEPSLESSEN
- GOEDE SFEER

Achterweg 2 in Breskens T: 0117-381331
www.chrisfit-gym.nl



MAKELAARDIJ
WIM VAN DE BROECKE

Makelaardij Wim van de Broecke
Spuiplein 1
4511 AN Breskens
00 31 (0)117 382532
makelaardij@vandebroecke.nl

Evenementen in BRSJS

Zondag 20 september Strand Bonnefoorit voor Ruiters –
10.00 Beachhouse
Vrijdag 2 oktober Schuif aan bij Trefpot 17.30

Inzameldata oud Papier 2020

Oud papier: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december. U kunt uw oud papier vanaf 18.00u gebundeld of in dozen aanbieden aan de straat, bij voorkeur op de plaats waar u uw containers ook aanbiedt.



Strandpaviljoen
Breskens aan Zee

Ontbijt - Lunch - Diner

7 dagen open
van 10 tot 22uur.

Keuken open van
10 tot 21.30 uur.

Promenade 2, 4511 RB Breskens
info@breskensaanzee.nl Reserveren : 0117 - 38 36 66

www.breskensaanzee.nl

Aanleverdata van BRSJS.nl

Het jaar 2020 loopt langzaam op zijn eind. Dit jaar verschijnen er nog twee uitgaves. In onderstaand schema vindt je de uittelijke aanleverdata en wanneer deze in de brievenbus vallen.

Uiterlijke aanleverdatum bij redactie@brsjs.nl
In de brievenbus

> Uitgave November
26 Oktober
13-14-15 November

> Uitgave December
30 November
11-12-13 December

Diensten in de H. Barbarakerk

Zondag 22 september is er in de H. Barbarakerk een communieviering. Voorganger is dan pastor Frans van Geyt. Aanvang van de dienst is om 09.15 uur.

Zondag 4 oktober is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan kapelaan Jochem van Velthoven en de muzikale omlijsting van deze dienst is in hand van de Bresjes 4 onder begeleiding van Tineke van 't Westeinde. Aanvang van de dienst is om 09.15 uur.

Zondag 18 oktober is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Voorganger is dan wederom kapelaan Jochem van Velthoven en de aanvang is zoals gewoonlijk om 09.15 uur.

Zondag 1 november is er in de H. Barbarakerk een eucharistieviering. Deze viering staat in het teken van Allerheiligen/Allerzielen. Voorganger is dan kapelaan Jochem van Velthoven en de aanvang is om 09.15 uur.

Na alle diensten is er koffiedrinken in de koffiekelder onder in achneming van de dan geldende Coronamaatregelen.

ZOMER OPENSTELLINGH. BARBARAKERK:

De H. Barbarakerk is nog tot en met 3 oktober geopend voor bezoek. Tot deze datum is ook de boekenwinkel nog geopend. Hier zijn voor de democratische prijs van € 1,- mooie boeken te verkrijgen van bekende schrijvers in diverse genres. Thrillers en detectives van o.a. Nicholas Evans, John Grisham, Nicci Gerard en Nora Roberts en romans van o.a. Jill Mansell, Santa Montefiore, Catherine Cookson, Judith Krantz en Heinz Konsalik zijn verkrijgbaar. Ook Nederlandse schrijvers zoals Jan Wolkers, Marion Bloem, Carry Slee, Tess Gerritsen en Heleen van Rooijen zijn hier verkrijgbaar. Tevens vindt u in het winkeltje leuke cadeautjes voor een zacht prijsje.

Openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Hoe gaat het nu met...

Rein Leentfaar?



Voordat we in Breskens neerstreken, had ik al flink wat van Nederland gezien. Ik ben geboren onder de rook van Rotterdam, in Rhoon. Na de lagere school en de hbs B op het Johannes Calvijn Lyceum in Rotterdam-Zuid volgde in Delft de opleiding tot wiskundig ingenieur.

Ik ben afgestudeerd in de computers, maar dat is aardig uit het zicht geraakt. Na ons huwelijk heb ik met Hanneke nog een paar jaar op een zolderkamer in Oegstgeest gewoond en na het afmaken van de studie werd ik leraar wiskunde aan mijn oude school in Rotterdam-Zuid. We verhuisden voor een paar jaar naar een flat in Spijkenisse en daarna hebben we vrij lang in Barendrecht gewoond. Vervolgens bewoonden we de hervormde pastorie in Oudenbosch en een schitterend huis in Prinsenbeek. Ik was inmiddels (burger)docent aan de KMA in Breda.

Van daaruit kreeg Hanneke een beroep naar Breskens. Ze nam dat aan en 'ik moest mee'. In sport, kerk en maatschappelijk leven heb ik op alle plaatsen waar we gewoond hebben een breed scala van functies vervuld, te veel om op te noemen. Een van de aardigste was – toen we in Barendrecht woonden – voorzitter van het KNKV (de korfbalbond), afdeling Rotterdam. In Breskens kregen ze daar kennelijk ook lucht van en binnen de kortste keren was ik voorritter van

BKC. Dat was een leuke tijd met de bouw van een nieuw clubhuis. Ik was al lid van het CDA en na een vergadering te hebben bijgewoond, ging het snel: secretaris van CDA Oostburg, secretaris van CDA Zeeland en wethouder van eerst Oostburg en daarna van de gefuseerde gemeente Sluis. Een mooie tijd met mooie herinneringen. We hebben 25 jaar met heel veel plezier in Breskens gewoond, hebben daar goede en leuke herinneringen aan en komen er nog geregeld en graag.

Nu hebben we dat achter ons gelaten. De tuin achter de mooie pastorie werd te veel, we wilden wat dichterbij onze kinderen (dochter Anna en zoon Jan Peter) wonen, maar wel perse in Zeeland blijven. De focus was op Goes gericht, maar daar lukte het niet en toen is het Middelburg geworden. We wonen daar nu bijna 3 jaar in een prachtig appartement met mooi uitzicht op onze vijver. Ik breng heel veel tijd achter mijn pc door met taalzaken en elektronische woordenboeken. Ik schrijf dictees, ik controleer ze en doe eraan mee. En ik vind het nog steeds leuk: kijk maar eens op leentfaarrein.blogspot.com

We komen elkaar vast nog weleens tegen in Breskens!

